



*Lieve kinderen,*



Zie de maan schijnt door de bomen...



Ook dit jaar zal Sint naar Karlsruhe komen.

Hij wil hier alle kinderen graag verwennen.

maar hij hoopt wel dat ze alle liedjes nog kennen.

Dus kinderen oefen alvast en kijk goed uit,

want Sint stuurde zijn pieten er al op uit.



Zij gluren stiekem naar binnen door de ramen,

en noteren van de kinderen alle namen.

Zondag 3 december is dan eindelijk de dag,

dat jij met je ouders naar de Sint toe mag.



Wij komen dan allemaal in de Europese School samen

waar Sint in zijn mooie Rode Boek leest alle namen,

Wil je een liedje zingen, een tekening maken of een dansje doen?

Dan doet piet zeker een klein cadeautje in je schoen.



Sint en pieten wensen je veel pret,

en willen je verrassen als je jouw schoentje zet.



*Sint en zijn pieten*

