

KINDER BOEKEN WEEK

ZONDAG 14 OKTOBER

Kom erbij!

THEMA: VRIENDSCHAP



Illustraties bij fantasieverhalen

1 verhaal, verschillende illustraties!

Diane heeft een fantasieverhaal voorgelezen, waarbij ze steeds stopte en de leerlingen over het verhaal liet tekenen.

De voorwaarden waar de illustratie aan moest voldoen:

1. Een hoofdpersoon.
2. Een stuk speelgoed dat tot leven kwam (=de beste vriend van de hoofdpersoon).
3. Een activiteit en omgeving waar ze samen een fantastische dag beleefden.
4. Een probleem dat zich voordoet en de oplossing.

Door het stimuleren van de eigen fantasie komen alle leerlingen tot een ander resultaat.



KINDER BOEKEN WEEK

ZONDAG 14 OKTOBER

Kom erbij!

THEMA: VRIENDSCHAP

Lievelingsboek over vriendschap

Tonen en bespreken van het boek:

1. Waarom is het je lievelingsboek?
2. Over welke vriendschap gaat het?
3. Welke schrijver?
4. Illustraties?
5. Een stukje voorlezen



KINDER BOEKEN WEEK

ZONDAG 14 OKTOBER

Kom erbij!

THEMA: VRIENDSCHAP

Middelbare scholieren hebben gefilosofeerd over het thema 'Vriendschap', hebben naar Nederlandstalige liedjes over vriendschap geluisterd en daarna een collage rondom het thema gemaakt.



KINDERBOEKENWEEK

ZONDAG 14 OKTOBER

Kom erbij!

THEMA: VRIENDSCHAP

"Het is niet altijd makkelijk om samen te zijn, maar het is wel leuk!"
 Wij zijn heel anders, maar toch neren wij samen.

"Het is niet altijd makkelijk om samen te zijn, maar het is wel leuk!"
 Je ontmoet iemand toevoelig en leert elkaar kennen.

"Het is niet altijd makkelijk om samen te zijn, maar het is wel leuk!"
 Iemand die je troost en je helpt in moeilijke situaties.

"Het is niet altijd makkelijk om samen te zijn, maar het is wel leuk!"
 -lachen, huilen
 -winkelen
 -ijs eten
 -in de bosloop gaan
 -dansen
 -praten
 -zingen

"Het is niet altijd makkelijk om samen te zijn, maar het is wel leuk!"
 'Het persoonlijke contact met mijn volgers vind ik het leukst!'

Als het maar

Vriendschap

is!

vrienden wij zijn
 onafscheidelijke, echte vrienden,
 praten, delen, helpen, vertrouwen
 eenmalig

Vertrouwen
 Respect
 Interesse
 Eenmalig
 Nodig
 Delen
 Samen
 Connectie
 Huilen
 Altijd
 Praten

Praat mee

Jou Van 2018 Beste VRIENDSCHAP Word ik zo Vrolijk!

#IKGEEFOMJE

Een echte Vriendschap!

Een veranderde situatie kan een vriendschap aantasten. Ik denk aan de verhuizing van een vriend. Het is moeilijk om online contact te houden.

"In vriendschap kan ik mezelf zijn en de ander ook"

Vrienden zijn als sterren, je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er altijd zijn.

Een Eifje vriendschap jij bent er voor mij en ik voor jou vriendschap

Vrolijk
 Relatie
 Intensief
 Eerbied
 Nodig
 Dansen
 Spelen
 Connectie
 Huilen
 Aandacht
 Persoon

De duur van een vriendschap kan mede bepalend zijn voor de kwaliteit ervan.

Ha Ha Ha Ha

Anneleur Kuiken

KINDERBOEKENWEEK

ZONDAG 14 OKTOBER

Kom erbij!

THEMA: VRIENDSCHAP

Ik ben geboren op:
12 September 2005
Mijn favorieten film is:
Finding Dory
Mijn favorieten boek is:
Children of the Book
Mijn gezin is:
- Broer: Glenn
- Broer: Dik
- Zus: Amelie
- Moeder: Anja
- Vader: Ton

Iou
Van 20th Eerde
VRIENDSCHAP
word ik zo
Vrolijk!

Waarom
is
vrienden
zo
belangrijk
omdat
zij
je
steeds
bij
je
zij
je
steeds
bij
je

Recept voor Vriendschap
1 ons vertrouwen
1 scheutje Zorg
2 kopjes Begrip
2 lepels geborgen
1 snufje GENEGENHEID
Bestrooid met Respect!

VRIENDSCHAP

Waarom
is
vrienden
zo
belangrijk
omdat
zij
je
steeds
bij
je

Waarom
is
vrienden
zo
belangrijk
omdat
zij
je
steeds
bij
je

Mijn eufje
Vrienden
Echte Vrienden
Zijn altijd trouw
Altijd voor je vechten
Samen

V olledige Vertrouwen
R espect voor elkaar
I emand om mee te lach
E n om mee te huilen
N ooit meer alleen
D an roep je jou vriend
S o dat je met haar kan pr
C onnectie met elkaar
H elpen elkaar
A llemaal Samen
P raten met elkaar

Alles over mij

Mijn grappige grapjes

Mijn favoriete eten: Spagetti

Ik ben geboren op: 10 September dag maand

Favoriete film: Avengers Infinity War

2 doelen die ik wil bereiken: Rijk, mooie vriendin

Mijn gezin: - Vader moeder, - 2 Zussen, - 1 broer, - hond, - kippen, - kwartels

Leertijd: 15

Favoriete boek: Grise Tafel

Een Echte Vriendschap

Vrienden zijn als sterren
Je ziet ze niet altijd,
maar je weet dat ze er
altijd voor je zijn.
- in één je
(vrienden) samen



Vrienden
maken grapjes
De hele dag
Dat doen ze altijd
Samen

Vechten
R espect
I emand Helpen
E ten
N odig
D rinkten
S childeren
C hillen
A Helpen
P assie

eten drinken
Paten over
vrienden
gamen
Voet ballen

Renze

Iou
Van 20th Eerde
VRIENDSCHAP
word ik zo
Vrolijk!

Vriend

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend.

Als je iemand hebt
die alles met je deelt
de tafel en het bed
één die nooit verveelt
als je iemand hebt
die al je zorgen heelt
weet je wat dat zeggen wil
weet je wat dat scheelt?

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend.

Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas mag je zeggen:
'k heb een vriend.

Toon Hermans

Ouder Maarten las het gedicht 'Vriend' van Toon Hermans voor.



KINDERBOEKENWEEK

ZONDAG 14 OKTOBER

Kom erbij!

THEMA: VRIENDSCHAP

VRIENDENBOEKJE VAN DE AANWEZIGE NTC-OUDERS

Wie ben ik?

mijn naam is: Axel

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ: Dit moet mijn vrouw verkleen (20)

Ik ben geboren op: 14.02.75
zoveel jaar ben ik nu:

dit eten vind ik het lekkerst: Entenbrust met knödel

mijn familie: Eveline, Helena, Verona

de aller leukste film: Brauchaut

mijn mooiste boek: Pinokkio

de leukste muziek: House + klassiek

Mijn leukte herinnering met jou: Sinterklaas, Oranjesfeest

Wie ben ik?

mijn naam is: Michelle Volman

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ: Ik houd erg van wandelen.

Ik ben geboren op: 29-07-1977
zoveel jaar ben ik nu: 41

dit eten vind ik het lekkerst: Thais

mijn familie: Alice, Hugo, Hans, Lars, Julia, stijn, Jeanique, Esmé

de aller leukste film: Pulp Fiction

mijn mooiste boek: Jip en Janneke

de leukste muziek: adèle

Mijn leukte herinnering met jou:

Wie ben ik?

mijn naam is: Maarten

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ: Ik maak graag "karkwi".
Ik sta altijd als laatste op.

Ik ben geboren op: 20 mei 1977
zoveel jaar ben ik nu: 41

dit eten vind ik het lekkerst: Japans

mijn familie: Sylvia, Maarten, Jasper, Aaron

de aller leukste film: Memento

mijn mooiste boek: Der Schwarze (F. Schätzing)

de leukste muziek: Schlager

Mijn leukte herinnering met jou: Kinderboekenweek.

Wie ben ik?

mijn naam is: JAN

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ: - WEET VEEL OVER OTZI DE ICEBERG
- KAN GOED VOETBALEN

Ik ben geboren op: 01/09/1967
zoveel jaar ben ik nu: 51

dit eten vind ik het lekkerst: LOFJES NETHAN SWKAAS

mijn familie: ANJA, ANNETJE, THEBEN, QUIN, ANELIE, JELLE, RIK, IPRI (HOND)

de aller leukste film: Deepool 1

mijn mooiste boek: Harry Potter 1-7, KATREAN

de leukste muziek: DAVID BOOZE, BACH, BB

Mijn leukte herinnering met jou: - VOORLEZEN VANIG JAAR TIJ DAVS BOEKWEEK.

KINDERBOEKEN WEEK

ZONDAG 14 OKTOBER

Kom erbij!

THEMA: VRIENDSCHAP

VRIENDENBOEKJE VAN DE AANWEZIGE NTC-OULDERS

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ:

Dat vertelt mijn man

mijn naam is:

Diane

ik ben geboren op: 20.4.1978

zoveel jaar ben ik nu: 40

mijn familie:

Daoud Kayhan Nila

dit eten vind ik het lekkerst:

Indiaas eten

de aller leukste film:

mijn mooiste boek:

Het lelietheater

de leukste muziek: muziek met een lekker dansritme

mijn leukste herinnering met jou:

Kinderbeekeweek

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ:

Dat vertelt mijn man

mijn naam is:

Diane

ik ben geboren op: 20.4.1978

zoveel jaar ben ik nu: 40

mijn familie:

Daoud Kayhan Nila

dit eten vind ik het lekkerst:

Indiaas eten

de aller leukste film:

mijn mooiste boek:

Het lelietheater

de leukste muziek: muziek met een lekker dansritme

mijn leukste herinnering met jou:

Kinderbeekeweek

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ:

- ik heb vier (?) kinderen
- ik ben in school opgevoed

mijn naam is:

Daniela Fleijer / Denise of an moeder van Jonathan & Emily

ik ben geboren op:

28-10-83

zoveel jaar ben ik nu:

34

mijn familie:

Sebastian zoon Jonathan dochter Emily paars: Holly en Willy en een paar spinnen

dit eten vind ik het lekkerst:

pasta'schors

de aller leukste film:

Erdman

mijn mooiste boek:

Van oude mensen en de dingen die voorbijgaan - Coen

de leukste muziek: Prince, Florentino, Bowie, Adele, Casper, Alt J

mijn leukste herinnering met jou:

sinterklaasfeest

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ:

Houd van turnen, maar weet er geen bal van.

Veeze op Lego... maar vooral voor de kinderen :)

mijn naam is: Sergio Craig

ik ben geboren op:

17-07-1974

zoveel jaar ben ik nu:

volgens mij 44

mijn familie:

Mirella Hodzelmaus Julius & Tobias / is woonachtig over de hele wereld.

dit eten vind ik het lekkerst:

Aardappel Andes

de aller leukste film:

Group de Vette / Pretty woman Bachelor party (Tom Hanks)

mijn mooiste boek:

Get mijn jong d: kinderen van Monty Meke

de leukste muziek: 70's - 80's Rie Straits

mijn leukste herinnering met jou:

Het oranje feest

KINDERBOEKENWEEK

ZONDAG 14 OKTOBER

Kom erbij!

THEMA: VRIENDSCHAP

VRIENDENBOEKJE VAN DE AANWEZIGE NTC-OUDEERS

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ: 
Ik houd van muziek
Ik speel leuke Tafelknis

mijn naam is: Sebastian

ik ben geboren op: 29.11.1983

zoveel jaar ben ik nu: 34

dit eten vind ik het lekkerst:
Schuitzel met Spätzle

mijn familie: 
Sebastian Daniela Emily

de aller leukste film: Star Wars

mijn mooiste boek: Die Schokkiesel

de leukste muziek: David Bowie

Mijn leukste herinnering met jou:

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ: 
* huult van lachen
* sprak 15 jaar geleden met een vlaams accent.

mijn naam is: Mikella Hadzelmans
Mama, Julius & Tobias

ik ben geboren op: 07.04.1985

zoveel jaar ben ik nu: 33

dit eten vind ik het lekkerst:
lekker gekruuid.

mijn familie: Sergio, Julius, Tobias

de aller leukste film: Seruic, Las Chicas del Cable, Grey's Anatomy

mijn mooiste boek: Jane Austen

de leukste muziek: Dansbare of meezing

Mijn leukste herinnering met jou: De gezellige vrijdagmiddagen

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ: 
ik houd heel graag van de gel

mijn naam is: Karine Keemans

ik ben geboren op: 15-12-1959

zoveel jaar ben ik nu: 58

dit eten vind ik het lekkerst:
kroket

mijn familie: mijn man Manfred, mijn 2 dochters Vera & Larissa

de aller leukste film: ^{meeste} Jesus Christ Superstar

mijn mooiste boek: Kaas van Wilhelm Elschot

de leukste muziek: Simon & Garfunkel

Mijn leukste herinnering met jou: les geven aan de kinderen

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ: 
ik heb geen schepys.
ik ben maandag van mijn fiets gevallen

mijn naam is: Eveline

ik ben geboren op: 16 december

zoveel jaar ben ik nu: 21

dit eten vind ik het lekkerst:
Bitterballen

mijn familie: mijn man Axel, mijn schatjes Helena en Victoria

de aller leukste film: Pappa / Mamma, broertje Willem, Zasje, Conneke

mijn mooiste boek: De ontdekking van de hemel, Harry Mulisch

de leukste muziek: Guus Meeuwis

Mijn leukste herinnering met jou: de lekkere chocolade tjes!

KINDERBOEKENWEEK

ZONDAG 14 OKTOBER

Kom erbij!

THEMA: VRIENDSCHAP

VRIENDENBOEKJE VAN DE AANWEZIGE NTC-ouders

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ:

dat kunnen andere heel veel over zeggen...

mijn naam is:

Beatrix

ik ben geboren op:

16.02.1973

zoveel jaar ben ik nu:

dit eten vind ik het lekkerst:

Sushi

mijn familie:

Mijn man: Christian
zoon: Quentin
dante: Robine

de aller leukste film:

The Godfather

mijn mooiste boek:

First they killed my father

de leukste muziek:

Roosie & Rodeo

Mijn leukste herinnering met jou:

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ:

Ik maak iedereen van het lachen.

Ik kan niet tegen lachen

mijn naam is:

Reina Roth

ik ben geboren op:

13.11.1970

zoveel jaar ben ik nu:

47

dit eten vind ik het lekkerst:

Curry

mijn familie:

Heiko,
Sarah,
Matthias

de aller leukste film:

Lord of the Rings

mijn mooiste boek:

De Hobbit

de leukste muziek:

Ed Sheeran

Mijn leukste herinnering met jou:

De spelletjesmiddagen

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ:

gek en gek

mijn naam is:

Daoud

ik ben geboren op:

1972

zoveel jaar ben ik nu:

46

dit eten vind ik het lekkerst:

Vlees met rijst

mijn familie:

Diana
Kayhan
Nita

de aller leukste film:

Mr. Bean

mijn mooiste boek:

Weed ik niet meer

de leukste muziek:

Rock en val pop muziek

Mijn leukste herinnering met jou:

Wie ben ik?

2 GRAPPIGE DINGEN OVER MIJ:

Ben blij dat kinderen Playstation leuk vinden want grote hobby van mezelf

mijn naam is:

Hugo van der Toegt

ik ben geboren op:

24-1-1977

zoveel jaar ben ik nu:

41

dit eten vind ik het lekkerst:

Groene kool schotel

mijn familie:

Michelle
Lars
Esmée
Stijn

de aller leukste film:

In de ban van de ring
The Big Lebowski

mijn mooiste boek:

In de ban van de ring + aanverwanten

de leukste muziek:

Heavy metal

Mijn leukste herinnering met jou:

Deze kinderboekenweek